



In mijn droom liep ik een winkel binnen.
Achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg: "Wat verkoopt u hier?"
"Alles wat u maar wilt," zei de engel.

"O." zei ik, "Echt waar ?
Ik wil graag vrede op aarde.
Geen honger en armoede meer.
Gezondheid en onderdak,
vrijheid en respect voor iedereen".

"Wacht even," zei de engel.
"U begreep me verkeerd.
Wij verkopen hier geen vruchten,
Alleen maar zaden.
Die kunt u dan zelf zaaien".

Kerstviering Harmonia, afdeling Arnhem

17 december 2010

PROGRAMMA KERSTAVOND 17 DECEMBER 2010

AANVANG 20.00 UUR

KLOKGELUI

<i>Muziek</i> : <i>Silent Night, Holy Night</i>	<i>Susan Boyle</i>
Gedicht : Eerste kerstdag zonder jou	Veronique Gerrits
<i>Muziek</i> : <i>Ave Maria</i>	<i>Gheorghe Zamfir</i>
Gedicht : Strek je hand uit	Helen Cornelissen
<i>Muziek</i> : <i>When a Child is born</i>	<i>Volendams Operakoor</i>
Kaarten : Enkele Kerstkaart boodschappen	Door leden
<i>Muziek</i> : Er is een roos ontloken	Wilma (meezingen)
Verhaal : Het mooiste kerstfeest voor Genever	Ditje v.d. Vossen
<i>Muziek</i> : <i>Ach Jolotschka (O Tannebaum)</i>	<i>Ivan Rebroff</i>
Kaarten : Enkele kerstkaart boodschappen	Door leden
<i>Muziek</i> : <i>Gloria in excelsius deo</i>	<i>Marco Bakker + Maastrichter Staar(meez.)</i>
Verhaal : Fijne dagen??	Ria Elskamp
<i>Muziek</i> : <i>Journey of the Angels</i>	<i>Enya</i>
Gedicht : Als de lichtjes doven	Jacco Evers
<i>Muziek</i> : <i>Liefde slaat en brug</i>	<i>Benny Neyman</i>

PAUZE

**WILT U ZOVEEL MOGELIJK IN DE ZAAL BLIJVEN
DE BESTELDE DRANKJES WORDEN IN DE ZAAL GESERVEERD**

<i>Muziek</i> : <i>Go tell it to the mountain</i>	<i>Mahalia Jackson</i>
Gedicht : Een bijzonder kraambed (dialogoog)	Theo Vink
<i>Muziek</i> : <i>Die Hirten</i>	<i>James Last</i>
Kaarten : Enkele kerstkaart boodschappen	Door leden
<i>Muziek</i> : <i>Midden in een winternacht</i>	<i>Wieteke van Dort (meezingen)</i>
Verhaal : Er is er een jarig	Rob v.d. Vossen
<i>Muziek</i> : <i>It came upon a midnight clear</i>	<i>Josh Gobran</i>
Gedicht : Het geboorte kaartje	Gerrie Dimmendaal
<i>Muziek</i> : <i>Ik weet nog goed</i>	<i>Elly en Rikkert Zuiderveld</i>
Kaarten : Enkele kerstkaart boodschappen	Door leden
<i>Muziek</i> : <i>Ere Zij God</i>	<i>Ronnie Tober (meezingen)</i>
Teksten : <i>Een ladder vol opklimmend licht</i>	<i>door aanwezigen zelf voorlezen</i>
<i>Muziek</i> : <i>Petit papa noël</i>	<i>Francis Goya</i>
Gedicht : Als een filmrol!	Erika Edie
<i>Muziek</i> : <i>Make Me A Channel Of Your Peace</i>	<i>Susan Boyle</i>

SLOTWOORDJE van MAARTEN VAN SANTE

BINNENKRING VORMEN

<i>Muziek</i> : <i>Happy Xmas</i>	<i>John en Yoko</i>
-----------------------------------	---------------------

EINDE

GEZELLIG SAMENZIJN IN DE KANTINE MET EEN LEKKER HAPJE

EERSTE KERSTDAG ZONDER JOU

Op deze dag van intimiteit,
dag van herinnering
aan het Geboortegeheim
in een vreemde grot,
licht voor donkere werelden,



op deze dag van feest,
ook van stille inkeer
in dierbare herinnering
aan hen die ons voorgingen
in die donkere grot
waaruit geen terugkeer meer is –
op deze dag denken wij aan jou
en aan iedere naam
die blijft klinken.



Op deze dag van zoeken
naar geborgenheid en rust
is er ook een beweging:
we reizen in ons leven
langs een weg die steeds verder wil
naar morgen.

Op deze dag danken we voor alle plaatsen
waar mensen gastvrij zijn:
er is een kapel, een herberg
waar hun licht voor anderen schijnt.

Marinus van den Berg.

Uit: Licht dat met ons gaat.



